

Dit is de eerste preek in een serie onder de noemer 'verbinding'. We stonden stil bij de leus 'alles is toegestaan' uit 1 Korintiërs 6 en 10.

We zongen uit Psalm 81 en 98, Gezang 255, EL 382 en 456 en Opwekking 346.

Korinte was een havenstad van 300.000 inwoners (zo groot als Utrecht). Multicultureel en met veel religie. In de Griekse religie stond de GEEST centraal en was het LICHAAM zeer ondergeschikt. Een wegwerpartikel. Kwam het lichaam met zijn driften dan niet tekort? Nee, want dankzij een grote tempel met 1000 prostituees kon het lichaam zich uitleven - in dienst van de geest! Precies zoals in Kanaän van het Oude Testament. Een dergelijke invulling van religie heeft helaas weinig concreets. Het is overgeestelijk en tegelijk zeer lichamelijk, maar de balans van het gewone leven is eruit verdwenen en de concrete zorg voor elkaar ook. Het draait allemaal om mijn geest en mijn lichaam.

Toen Paulus een gemeente stichtte in Korinte, bleef daar die religieuze tweespalt van geest en lichaam helaas gewoon intact. Kerkmensen bezochten nog doodgemoedereerd die sekstempel. Ze verdedigden dit gedrag met de leus 'Alles is toegestaan.'

Deze leus zou gek genoeg zo van Paulus zelf kunnen komen. Als vrijheidsapostel werd hij met name door zijn joodse broeders en zusters met argusogen gevolgd. Paulus schrijft aan Korinte: 'Ikzelf sta niet onder de Joodse wet. Ik heb me onderworpen aan de wet van Christus.' (9:20,21) Zo schrijft hij ook in andere brieven. Maar die wet van Christus is niet zo gemakkelijk als men dacht. Het is de wet van de liefde. Daar heb je die concrete zorg voor elkaar.

Daarom vult Paulus de leus als volgt aan: 'Alles is toegestaan, maar niet alles draagt bij. Niet alles bouwt op.'

In de jaren zestig van de vorige eeuw klonk opnieuw die leus: *Alles mag!* Het was de tijd van de seksuele revolutie. Ook toen zag je een sterke onbalans tussen geest en lichaam. De kerk had het alleen maar over de geest, vond men, nu werd het tijd voor het lichaam! *Flower Power*, hippies, vrije seks! Niemand houdt ons tegen en zeker de kerk niet. Onafhankelijkheid!

In diezelfde tijd braken de afstand-apparaten door: telefoon, televisie, later de personal (!) computer. Hoewel deze apparaten nieuwe verbindingen leggen, scheppen ze ook afstand. Ieder doet z'n eigen ding en lijfelijk hoeven we niet langer aanwezig te zijn. Oftewel we *ontlijven* (Ad Verbrugge). Onbalans met de geest dus.

Om geest en lichaam met elkaar in balans te krijgen, raadt Paulus de Korintiërs aan ze niet langer als concurrerende krachten te zien. Je lichaam is belangrijk, want:

- a. het zal opstaan, net als het lichaam van de Heer. (6:14)
- b. het is verbonden met het lichaam van Christus. (6:15)
- c. het wordt bewoond door de Geest van de Heer. (6:19)

Daarom, je kunt gewoon met dit lijf God dienen. Met dit lijf anderen helpen, of intens liefhebben.

Gesprekspunten. Bekijk eerst even welk punt je sowieso wilt bespreken. Of misschien iets heel anders.

1. Is er iets in deze Keek wat jou getroffen heeft?
2. "Alles is toegestaan!" Hoe zou jij reageren op deze leus? Vergelijk jouw reactie met die van Paulus.
3. "Ik mag alles doen wat mijn liefhebbende hartje begeert..." Reageer.
4. Ongebondenheid verhindert verbinding en daarmee volledige zelfovergave en daarmee de diepste mogelijke intimiteit. Daarom bracht de seksuele revolutie niet betere, maar slechtere seks. Reageer.
5. Welke concrete stappen kun jij nemen om meer lijfelijk aanwezig te zijn voor jezelf en je medemensen?
6. Voor wie meer wil.
 - a. Het werkwoord 'opbouwen' wordt door Paulus herhaaldelijk gebruikt in deze brief. Zoek alle verzen op en bespreek wat je hebt gevonden, ook over tongentaal bijvoorbeeld.
 - b. Zal het lichaam wel opstaan? Hoe moet je 1 Kor.15:50 dan zien?
 - c. In de NBV staat 6:13 tussen aanhalingstekens. In de vertaling NBG 1951 niet. Hoe zit dat?